

Kerk en Jodendom

Artikel februari 2025



Op 27 januari was de herdenking van de bevrijding van Auschwitz in onze synagoge in Delft. Georganiseerd door de Vrienden van de Synagoge Delft en de Jewish Student Association Delft.

Het was een bijzondere herdenkingsbijeenkomst. Met toespraken van de voorzitter van de Culturele Commissie, de burgemeester van Delft, gevolgd door een ooggetuigenverslag van Ronald Waterman, die als kind Theresienstadt overleefd heeft.

Na het Jizkor en het Ksddiesj en prachtige muziek van het Nieuw Kamerkoor Delft sloot de voorzitter van Jewish Student Association Delft, deze bijeenkomst af met een vlammend betoog tegen haat en intolerantie.

En over zijn betoog heb ik wakker gelegen, Auschwitz was het einde van een proces dat vele jaren eerder begonnen was met woorden. Ik dacht aan het boek 'Het Raadsel van Spinoza' dat behalve de geschiedenis van Spinoza ook de geschiedenis vertelt van Alfred Rosenberg. Die na geboren te zijn in Tallinn in het toenmalige Rusland, verhuisde naar München in Duitsland en daar al snel deel uitmaakte van de inner circle rond Hitler. Hij was een overtuigd antisemiet en vond dat het Duitse en Arische ras de wereld moest regeren. Hij schreef een boek over zijn ideeën en legde de basis voor de ideologie die zou eindigen met de Sjoa, de moord op 6 miljoen Joden en 5 miljoen anderen. Er waren aan het begin van de 20^e eeuw geen sociale media, maar er waren wel kranten en tijdschriften en die informeerden de gewone burgers over een ideale wereld zonder Joden en alle fouten die aan de Joden kleefden.

En ik dacht daarna aan het heden, waarin we sociale media hebben en tv en radio. En waar we moeten zoeken naar informatie die recht doet aan de waarheid. Want vertellen ze ons ooit dat Hamas, Hezbollah en Iran in hun handvest hebben staan dat Israël vernietigd moet worden? Dat in heel veel huizen in Gaza Mein Kamp vertaald in het Arabisch ligt? Dat na de Osloakkoorden en de stichting van de Palestijnse Autoriteit onder leiding van Arafat de kinderen worden opgevoed met haat tegen Israël? Ik denk dan dat we ook nu door onze media worden we beïnvloed door een subjectieve voorstelling van zaken en woorden die de vrede niet naderbij zullen brengen. En dan hoop en bid ik voor vrede. En ik bid voor objectieve berichtgeving hier in Nederland en in de wereld. Alleen dan kunnen we zeggen: "Nooit weer".

Nelli (Nili Chaja) van den IJssel-Groen, gemeente Klal Yisrael